

Faluintjesroute

AALST

Aalst, gelegen tussen Brussel en Gent, is door zijn carnaval alom vermaard. De Grote Markt lijkt er een openluchtmuseum met het oudste schepenhuis der Nederlanden (1225), de Borse van Amsterdam en het stadhuis als historische gebouwen. Op wandelafstand is de gotische Sint-Martinuskerk met haar unieke kunstschaten een aanrader.

Aalst is de geboortestad van Dirk Martens (1446-1534), eerste drukker in de Zuidelijke Nederlanden, van de vermaarde 16de eeuwse schilder-tapijtwever Pieter Coecke, van de auteur L.P.Boon en van sociaal voorvechter Priester Daens. Herinneringen aan hun leven en werk worden bewaard in het museum Oud-Hospitaal, waar onder andere ook een collectie schilderijen van nog een andere beroemde Aalstenaar, Valerius De Saedeleer, te bekijken is.

Met de talrijke galerijen, tentoonstellingen, het cultureel centrum De Werf en het museum Oud-Hospitaal profileert Aalst zich als kunst- en cultuurstad. De stad is een belangrijke aantrekkingspool voor dagtoerisme in de Denderstreek met een bloeiend winkelcentrum, verkeersvrije straten en gezellige terrassies.

De Faluintjesstreek, een landelijke streek nog steeds onder de invloed van een eeuwenlange geschiedenis verbonden aan de nabij gelegen Abdij Affligem, omvat de gemeenten Baarddegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. Het oogstfeest De Pikkeling is uitgegroeid tot een folklorefestival met internationale allure.

Deze fietsroute laat u kennis maken met Aalst, de landelijkheid van de Faluintjesgemeenten en de eigenheid van hun typische dorpskernen.

PRAKTISCH

- Start: het station van Aalst, Statieplein.
- Afstand: 45 km

Er wordt hoofdzakelijk gefietst over een vlak parcours -langs rustige, dikwijls zeer landelijke wegen en fietspaden- naar de meest pittoreske plekjes in Aalst en de Faluintjesstreek. De route loopt deels over grindpaden.

Na volop te hebben genoten van de rust in de Faluintjesstreek krijgt men ruimschoots de gelegenheid het historische Aalst te verkennen. Wij raden u aan de tijd te nemen om in één van de vele cafés, op een terrasje of in een gezellig restaurant, u er van te vergewissen dat gastvrijheid in Aalst geen ijdel begrip is en dat men hier van de goeie dingen van het leven weet te genieten. Aalst wordt niet voor niets "Plezante Stad" genoemd. De route is bewegwijzerd d.m.v. zeshoekige borden.

Uit praktische overwegingen, -ruime NMBS-parking, en de mogelijkheid zich per fiets te verplaatsen via de NMBS- begint en eindigt de fietsroute aan het station te Aalst. Men kan evenwel op gelijk welke plaats op deze route inpikken.



Deze bewegwijzerde fietsroute (45 km) brengt ons langs de historisch belangrijke plaatsen te Aalst en toont de vele pittoreske plekjes in de Faluintjesstreek, gevormd door de gemeenten Baarddegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. Er wordt gefietst langs rustige, dikwijls zeer landelijke wegen en fietspaden. De fietsroute vertrekt en eindigt aan het station te Aalst. Men kan evenwel op gelijk welke plaats op deze route inpikken. Houdt u strikt aan de wegcode, heb aandacht voor cultuur en omgeving, maak kennis met de vriendelijke gastvrijheid van de mensen in Aalst en de Faluintjesstreek en u beleeft beslist een onvergetelijke dag!



TOERISME OOST-VLAANDEREN
Het Metselaarshuis · Sint-Niklaasstraat 2
9000 Gent
T. 09-269 26 00 · F. 09-269 26 09
e-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
website: www.tov.be

