

Henri Roseleth wandeling - Routebeschrijving

De persoon van Henri Roseleth (1859-1939) verdient voort te leven in onze herinnering als de pionier van de dorpsgeschiedenis en als fervent natuurliefhebber. Daarom stellen wij u deze wandelroute voor, die ons kris-kras door het dorp brengt en ons de mooie plekjes toont.

We wandelen door de Kasteelstraat en slaan de eerste straat rechts in, de Geukenshage met zicht op het laathof "Hof ter Saele". We volgen verder links de Diepestraat tot net voor de Blakmeershoeve, één van de oude abdijhoeven. Nu volgen we terug de Geukenshage tot de Kasteelstraat.

Eens gekomen aan de Kasteelstraat, staan we voor een alternatieve wegkeuze. De weg rechtdoor, maar afgesloten door een poort, brengt ons op de Zetselweg, met een prachtig panoramisch zicht op het Hekelgems dorp. Zo komen wij in de Pastorijweg.

De andere weg, wat verder links brengt ons met een klim door de Groenstraat tot aan het drinkwaterreservoir van de T.M.V.W. Hier dalen we de Gootberg af tot de Oudebaan, hier links tot aan de Pastorijweg, hier terug links en volgen tot aan de pastorijs tuin en de omwalde pastorijs, en maken een kleine wandeling rond de visvijver.

We wandelen, langs het Hekelgemse parochiehuis "De Patro" en gaan richting Brusselbaan om na 200 m een klein paadje te nemen dat ons tot in de Kapruinweg brengt. We komen hier op wandeling 2 die we volgen tot de Brusselbaan. We nemen we links de Grobbestraat of het oude Galgestraatje.

Bij het kruisen van de Molenberg zien we rechts de vervallen molen De Vis of Nieuwe Molen. Het fraai molenhuis bleef gelukkig bewaard. Nu dalen we de Oude Romeinse Baan af, tot het eerstvolgend zijwegje links. We hebben daar een zicht op het Jeugddommein Verbrugghen met de schrikwekkende "Duivelsputten". We blijven lopen tegen de flank van de Molenberg. Aldra komen we ter hoogte van de "Oude Molen", gelegen op 74 m hoogte en volledig gerestaureerd.

We blijven echter de Donkerstraat volgen richting wijk "Ten Bos", maar nemen links de Kouterweg (opgelet: moeilijk te vinden veldweggetje), kruisen de Zwarteberg en komen zo terug op onze plaats van vertrek.