
Kluiswandeling - Routebeschrijving

We volgen de Abdijstraat richting dorp Hekelgem. Aan de vijfhoek nemen we links de Langestraat tot hoek Nivelstraat en Domentstraat. We volgen rechts de Domentstraat en na 100 m slaan we rechts een veldbaan de Koewidelos in en brengt ons langsheen de O.L.Vrouwveldkapel. In de Bleregemstraat is er mogelijkheid de serres te bezoeken van de Hekelgemse bloemistenfamilie "Goetvinck". De Koewidelos brengt ons in het natuurgebied "De Domentse Bossen", een biotoop bestaande uit bos, gras- en cultuurland.

Na een wandeling door dit klein natuurparadijs komen we via de Veldekensloos terug in de Bleregemstraat. We gaan rechtdoor om het eerste wegeltje rechts te nemen en te belanden in de Reusweg, hier links en te volgen langsheen en midden de serres. We kruisen de Nieuwe Kassei en komen verder in de Fossilstraat. Die steken we over en komen in de Guchtweg. Deze weg volgen we tot de Leenweg. Hier links, kruisen we de Brusselbaan en volgen de Kapruinweg tot de Kerkstraat.

Op de Brusselbaan bemerk je een fraaie oude hoevepoort, de hoeve van het Affligems griffiers geslacht De Witte. In de Kerkstraat gekomen, gaan we naar rechts om verder links de Kwezelsweg in te draaien tot aan de Molenberg. Hier rechts tot de Brusselbaan. Hier komen we in de zandtapijtwereld terecht. Op de hoek van de Kerkstraat en de Brusselbaan hebben we het Oud Zandtapijt, de bakermat van de Hekelgemse zandtapijten. We kunnen ook een bezoekje brengen aan het zandtapijtmuseum van kunstenaressen Elise De Boeck.

We volgen verder de Brusselbaan, en ter hoogte van de Grobbestraat steken we de baan over en volgen verder de Moretteweg tot de Terlindenstraat, die we kruisen en we volgen het weggetje tot de Heuvel. Hier linksaf, verder vervolgen we onze weg langs de Hulstbos, maar nemen hier de Noenweidelos tot de Langestraat. Verder 100 m links, en dan nemen we op onze rechterhand de Kluisdreef die ons brengt tot aan de legendarische Kluiskapel. Na een bezoek aan de Kluiskapel en het horen van de legenden over het eeuwigheidsvogeltje, de H. Radulfus en het "Kluiseputteke", vervolgen we de Kluisdreef langsheen het gewezen Benedictinessenklooster "Maria Mediatrix".

Hier rechts volgen we de Aalsterse dreef tot de taverne "Oud Snas". Indien je gehaast bent kan je gewoonweg rechtdoor gaan en je komt nabij de kloostermuren van Affligem. De mogelijkheid bestaat ook om hier links na de taverne "'t Oud Snas" in te slaan en een wandeling te maken door het natuurgebied "De Faluintjes" en eventueel tot aan het waterkasteel van Moorsel.

Wij nemen het paadje genoemd " Trafserdweg" rechtover de afspanning en belanden zo in de Bosstraat om links de Weimeersweg te nemen en verder links de weideafsluiting te volgen. Rechts kruisen we de Weimeersbeek , die eens vijf visvijvers vulde en komen zo in de Blokweg, die eindigt rechtover de vroegere Bospoort en zo bereiken we terug de abdij.

We volgen verder de Brusselbaan, en ter hoogte van de Grobbestraat steken we de baan over en volgen verder de Moretteweg tot de Terlindenstraat, die we kruisen en we volgen het weggetje tot de Heuvel. Hier linksaf, verder vervolgen we onze weg langs de Hulstbos, maar nemen hier de Noenweidelos tot de Langestraat. Verder 100 m links, en dan nemen we op onze rechterhand de Kluisdreef die ons brengt tot aan de legendarische Kluiskapel. Na een bezoek aan de Kluiskapel en het horen van de legenden over het eeuwigheidsvogeltje, de H. Radulfus en het "Kluiseputteke", vervolgen we de Kluisdreef langsheen het gewezen Benedictinessenklooster "Maria Mediatrix".

Hier rechts volgen we de Aalsterse dreef tot de taverne "Oud Snas". Indien je gehaast bent kan je gewoonweg rechtdoor gaan en je komt nabij de kloostermuren van Affligem. De mogelijkheid bestaat ook om hier links na de taverne "'t Oud Snas" in te slaan en een wandeling te maken door het natuurgebied "De Faluintjes" en eventueel tot aan het waterkasteel van Moorsel.

Wij nemen het paadje genoemd " Trafserdweg" rechtover de afspanning en belanden zo in de Bosstraat om links de Weimeersweg te nemen en verder links de weideafsluiting te volgen. Rechts kruisen we de Weimeersbeek , die eens vijf visvijvers vulde. en komen zo in de Blokweg, die eindigt rechtover de vroegere Bospoort en zo bereiken we terug de abdij.